

# AFGØRELSER

## RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2017/203

af 6. februar 2017

### om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/788/FUSP af 20. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2008/369/FUSP <sup>(1)</sup>, særlig artikel 6,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og ud fra følgende betragtninger:

- (1) Den 20. december 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/788/FUSP.
- (2) Den 13. og den 19. oktober 2016 ajourførte den komité under De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, der er nedsat i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1533 (2004), identifikationsoplysningerne vedrørende 21 personer og én enhed, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.
- (3) Bilag I til afgørelse 2010/788/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

#### *Artikel 1*

Bilag I til afgørelse 2010/788/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

#### *Artikel 2*

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2017.

På Rådets vegne  
F. MOGHERINI  
Formand

---

<sup>(1)</sup> EUTL 336 af 21.12.2010, s. 30.

## BILAG

Oplysningerne om de nedenfor anførte personer og enheder erstattes af følgende oplysninger:

»a) Liste over personer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1

### 1. Eric BADEGE

Fødselsdato: 1971.

Nationalitet: Congoleser.

Dato for FN's opførelse på listen: 31. december 2012.

Adresse: Rwanda (pr. begyndelsen af 2016).

Andre oplysninger: Han flygtede til Rwanda i marts 2013 og har boet der siden begyndelsen af 2016.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Eric Badege var oberstløjtnant og omdrejningspunkt for M23 i Masisi og havde kommandoen over visse operationer, som destabiliserede dele af Masisiterritoriet i Nordkivuprovincen. Som militær øverstbefalende for M23 bar Badege ansvaret for alvorlige krænkelser bl.a. rettet mod børn eller kvinder i væbnede konflikter. Efter maj 2012 har Raia Mutomboki under ledelse af M23 dræbt hundredvis af civile i en række koordinerede angreb. I august 2012 gennemførte Badege fælles angreb, der omfattede vilkårlige drab på civile. Disse angreb blev tilrettelagt i fællesskab af Badege og oberst Makoma Semivumbi Jacques. Tidligere kombattanter i M23 hævdede, at lederne af M23 uden videre henrettede dusinvis af børn, der forsøgte at flygte efter at være blevet rekrutteret som børnesoldater i M23.

Ifølge en rapport af 11. september 2012 fra Human Rights Watch (HRW) fortalte en 18-årig rwandisk mand, som flygtede efter at være blevet tvangsrekrutteret i Rwanda, til HRW, at han overværede henrettelsen af en 16-årig dreng fra sin M23-enhed, der havde forsøgt at flygte i juni. Drengen blev fanget og pryglet til døde af M23-oprørere foran de andre rekrutter. En M23-leder, der gav ordre til henrettelsen, gav angiveligt de andre rekrutter som forklaring på, at drengen var blevet slået ihjel, at »[h]an ville forlade os«. Det fremgår desuden af rapporten, at vidner hævdede, at mindst 33 nye rekrutter og andre M23-krigere uden videre blev henrettet, da de forsøgte at flygte. Nogle blev bundet og skudt foran de andre rekrutter som eksempel på den straf, som de kunne risikere. En ung rekrut fortalte HRW, at »[når] vi var med M23, sagde de, at [vi kunne vælge at] blive sammen med dem eller dø. Mange forsøgte at flygte. Nogle blev fundet, og det førte straks til deres død«.

Badege flygtede til Rwanda i marts 2013 og boede der stadig i begyndelsen af 2016.

### 2. Frank Kakolele BWAMBALE

(alias: a) FRANK KAKORERE, b) FRANK KAKORERE BWAMBALE, c) AIGLE BLANC)

Stilling: FARDC-general.

Nationalitet: Congoleser.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Adresse: Kinshasa, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Andre oplysninger: Forlod CNDP i januar 2008. Pr. juni 2011 bosat i Kinshasa. Siden 2010 har Kakolele været involveret i aktiviteter, tilsyneladende på vegne af DRC's regerings Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), herunder deltagelse i en STAREC-mission til Goma og Beni i marts 2011. De congolesiske myndigheder arresterede ham i december 2013 i Beni i Nordkivuprovincen for angiveligt at have blokeret DDR-processen. Han forlod DRC og boede i Kenya i nogen tid, før han af DRC's regering blev kaldt tilbage for at hjælpe den med situationen i Beniterritoriet. Han blev arresteret i oktober 2015 i Mambasaområdet for angiveligt at støtte en Mayi Mayi-gruppe, men der blev ikke rejst tiltale mod ham, og pr. juni 2016 boede han i Kinshasa.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Frank Kakolele Bwambale var leder af RCD-ML, havde politisk indflydelse og har fortsat kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udøves af RCD-ML-styrkerne, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er ansvarlige for våbenhandel i strid med våbenembargoen. Han forlod CNDP i januar 2008. Fra 2010 var Kakolele involveret i aktiviteter, tilsyneladende på vegne af DRC's regerings Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), herunder deltagelse i en STAREC-mission til Goma og Beni i marts 2011.

Han forlod DRC og boede i Kenya i nogen tid, før han af DRC's regering blev kaldt tilbage for at hjælpe med situationen i Beniterritoriet. Han blev arresteret i oktober 2015 i nærheden af Mambasa for angiveligt at støtte en Mayi Mayi-gruppe, men der blev ikke rejst tiltale mod ham. Pr. juni 2016 boede Kakolele i Kinshasa.

### 3. Gaston IYAMUREMYE

(*alias*: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)

Stilling: a) Midlertidig formand for FDLR, b) næstformand for FDLR-FOCA, c) generalmajor i FDLR-FOCA.

Adresse: Nordkivuprovinsen, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Fødselsdato: 1948.

Fødested: a) Musanzedistriktet, den nordlige provins, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.

Nationalitet: Rwander.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. december 2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Gaston Iyamuremye er både 1. næstformand og midlertidig formand for FDLR. Han har også rang af generalmajor i FDLR's væbnede gren der benævnes FOCA. Pr. juni 2016 befandt Iyamuremye sig i Nordkivuprovinsen i Den Demokratiske Republik Congo.

### 4. Innocent KAINA

(*alias* a): Oberst Innocent KAINA, b): India Queen)

Stilling: Tidligere næstkommanderende for M23.

Adresse: Uganda (pr. begyndelsen af 2016).

Fødselsdato: November 1973.

Fødested: Bunagana, Rutshuruterritoriet, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 30. november 2012.

Andre oplysninger: Blev næstkommanderende for M23, efter at Bosco Ntagandas fraktion flygtede til Rwanda i marts 2013. Flygtede til Uganda i november 2013. I Uganda pr. begyndelsen af 2016.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Innocent Kaina var sektorleder og derefter næstkommanderende i Mouvement du 23 Mars (M23). Han var ansvarlig for og begik alvorlige krænkelser af folkeretten og menneskerettighederne. I juli 2007 fandt militærdømstolen ved garnisonen i Kinshasa Kaina skyldig i forbrydelser mod menneskeheden begået i Ituridistriktet mellem maj 2003 og december 2005. Han blev løsladt i 2009 som led i fredsftalen mellem den congolesiske regering og CNDP. I FARDC var han i 2009 skyldig i henrettelser, bortførelser og lemlæstelser i Masisiterritoriet. Som øverstbefalende under ledelse af general Ntaganda indledte han det tidligere CNDP's mytteri i Rutshuruterritoriet i april 2012. Han sørgede for, at oprørerne kom sikkert ud af Masisi. Mellem maj og august 2012 havde han ansvaret for rekrutteringen og træningen af over 150 børn til M23-oprøret og skød de drenge, der forsøgte at flygte. I juli 2012 rejste han til Berunda og Degho med henblik på mobiliserings- og rekrutteringsaktiviteter for M23. Kaina flygtede til Uganda i november 2013 og boede der stadig i begyndelsen af 2016.

## 6. Germain KATANGA

Nationalitet: Congoleser.

Fødselsdato: 28. april 1978.

Fødested: Mambasa, Ituriprovinzen, Den Demokratiske Republik Congo.

Adresse: Den Demokratiske Republik Congo (i fængsel).

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Blev i december 2004 udnævnt til general i FARDC. Overgivet til Den Internationale Straffedomstol af Den Demokratiske Republik Congos regering den 18. oktober 2007. Efter at han den 23. maj 2014 først blev idømt 12 års fængsel af ICC for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, nedsatte ICC's appelkammer hans straf og afgjorde, at Katangas straf skulle være afsluttet den 18. januar 2016. Selv om Katanga var tilbageholdt i Nederlandene under sin retssag, blev han i december 2015 overført til et fængsel i DCR og anklaget for andre forbrydelser begået tidligere i Ituri.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Germain Katanga var øverstbefalende for FRPI. Han var involveret i våbenoverførsler i strid med våbenembargoen. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn i Ituri fra 2002 til 2003. Han blev i december 2004 udnævnt til general i FARDC. Han blev overgivet til Den Internationale Straffedomstol af Den Demokratiske Republik Congos regering den 18. oktober 2007. Efter at han den 23. maj 2014 først blev idømt 12 års fængsel af ICC for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, nedsatte ICC's appelkammer hans straf og afgjorde, at hans straf skulle være afsluttet den 18. januar 2016. Selv om Katanga var tilbageholdt i Nederlandene under sin retssag, blev han i december 2015 overført til et fængsel i DCR og anklaget for forbrydelser begået tidligere i Ituri.

## 7. Thomas LUBANGA

Fødested: Ituri, Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalitet: Congoleser.

Adresse: Den Demokratiske Republik Congo (i fængsel).

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Fængslet i Kinshasa i marts 2005 på grund af brud på menneskerettighederne, der involverede UPC/L. Overført til ICC den 17. marts 2006. Dømt af ICC i marts 2012 og idømt 14 års fængsel. Den 1. december 2014 stadfæstede dommerne i appelsagen ved ICC Lubangas dom og straf. Overført til et fængsel i DRC den 19. december 2015 med henblik på afsoning af resten af sin fængselsstraf.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Thomas Lubanga var formand for UPC/L, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er involveret i våbenhandel i strid med våbenembargoen. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn i Ituri fra 2002 til 2003. Han blev anholdt i Kinshasa i marts 2005 for brud på menneskerettighederne, der involverede UPC/L, og overført til ICC af de congolesiske myndigheder den 17. marts 2006. Han blev dømt af ICC i marts 2012 og idømt 14 års fængsel. Den 1. december 2014 stadfæstede dommerne i appelsagen ved ICC dommen og straffen. Han blev overført til et fængsel i DRC den 19. december 2015 med henblik på afsoning af resten af sin fængselsstraf.

## 9. Khawa Panga MANDRO

(alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) Chief Kahwa, h) Kawa)

Fødselsdato: 20. august 1973.

Fødested: Bunia, Den Demokratiske Republik Congo.

Adresse: Uganda (siden maj 2016).

Nationalitet: Congoleser.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Sat i fængsel i Bunia i april 2005 for sabotage mod fredsprocessen i Ituri. Anholdt af de congolesiske myndigheder i oktober 2005, frikendt af appelretten i Kisangani, derefter overført til de judicielle myndigheder i Kinshasa på grund af nye anklager om forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser, manddrab og forsætlig legemsbeskadigelse. I august 2014 dømte en congolesisk militærdomstol i Kisangani ham for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, idømte ham ni års fængsel og pålagde ham at betale ca. 85 000 USD til sine ofre. Han afsonede sin straf og boede pr. maj 2016 i Uganda.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Khawa Panga Mandro var formand for PUSIC, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er involveret i våbenhandel i strid med våbenembargoen. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn i Ituri fra 2001 til 2002. Han blev sat i fængsel i Bunia i april 2005 for sabotage mod fredsprocessen i Ituri. Han blev anholdt af de congolesiske myndigheder i oktober 2005, frikendt af appelretten i Kisangani og derefter overført til de judicielle myndigheder i Kinshasa på grund af nye anklager om forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser, manddrab og forsætlig legemsbeskadigelse. I august 2014 dømte en congolesisk militærdomstol i Kisangani ham for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, idømte ham ni års fængsel og pålagde ham at betale ca. 85 000 USD til sine ofre. Han afsonede sin straf og boede pr. maj 2016 i Uganda.

#### 10. Callixte MBARUSHIMANA

Stilling: Eksekutivsekretær for FDLR.

Fødselsdato: 24. juli 1963.

Fødested: Ndusu/Ruhengeri, den nordlige provins, Rwanda.

Nationalitet: Rwander.

Dato for FN's opførelse på listen: 3. marts 2009.

Andre oplysninger: Anholdt i Paris den 3. oktober 2010 i henhold til ICC's arrestordre for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af FDLR-tropper i Nord- og Sydkivu i 2009. Overført til Haag den 25. januar 2011 og løsladt af ICC i slutningen af 2011. Valgt til eksekutivsekretær for FDLR den 29. november 2014 for en femårig periode.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Callixte Mbarushimana var eksekutivsekretær for FDLR og næstformand for FDLR's øverste militærkommando indtil sin anholdelse. Som politisk/militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, hindrede han afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter, jf. Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 (b). Han blev anholdt i Paris den 3. oktober 2010 i henhold til ICC's arrestordre for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af FDLR-tropper i Nord- og Sydkivu i 2009. Han blev overført til Haag den 25. januar 2011, men løsladt i slutningen af 2011. Han blev genvalgt til eksekutivsekretær for FDLR den 29. november 2014 for en femårig periode.

#### 12. Sylvestre MUDACUMURA

(alias: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Pharaoh, e) Radja)

Stilling: a) øverstbefalende for FDLR-FOCA, b) generaløjntant for FDLR-FOCA.

Fødselsdato: 1954.

Fødested: Enheden Ferege, Gatumbasektoren, Kibilirakommunen, Gisenyipræfekturet, Rwanda.

Adresse: Nordkivuprovinsen, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Nationalitet: Rwander.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Den Internationale Straffedomstol udstedte en arrestordre mod Mudacumura den 12. juli 2012 for ni tilfælde af krigsforbrydelser, herunder angreb på civile, mord, skamfering, brutal behandling, voldtægt, tortur, ødelæggelse af ejendom, plyndring og krænkelse af den personlige værdighed, angiveligt begået mellem 2009 og 2010 i DRC.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sylvestre Mudacumura er øverstbefalende for FOCA, FDLR's væbnede gren, har politisk indflydelse og fortsat kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udøves af FDLR-styrkerne, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er ansvarlige for våbenhandel i strid med våbenembargoen. Mudacumura (eller personale) var i telefonkontakt med FDLR-leder Murwanashyaka i Tyskland, også under Busurungi-massakren i maj 2009, og med den militære øverstbefalende major Guillaume under Umoja Wetu- og Kimia II-operationerne i 2009. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han i 27 tilfælde ansvarlig for, at tropper, der var under hans kommando, rekrutterede og brugte børn i Nordkivu fra 2002 til 2007. Pr. medio 2016 var Mudacumura fortsat den øverstbefalende for FDLR's væbnede gren, havde rang af generaløjntant og befandt sig i Nordkivuprovinserne i Den Demokratiske Republik Congo.

#### 14. Leopold MUJYAMBERE

(alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)

Stilling: a) stabschef i FDLR-FOCA, b) foreløbig næstkommanderende for FDLR-FOCA.

Adresse: Kinshasa, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Fødselsdato: a) 17. marts 1962, b) ca. 1966.

Fødested: Kigali, Rwanda.

Nationalitet: Rwander.

Dato for FN's opførelse på listen: 3. marts 2009.

Andre oplysninger: Blev fungerende næstkommanderende for FDLR-FOCA i 2014. Fanget i Goma, DRC, af congolesiske sikkerhedstjenester i begyndelsen af maj 2016 og overført til Kinshasa.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Leopold Mujyambere var øverstbefalende for anden division under FOCA, FDLR's væbnede gren. Som militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC, hindrede han afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 (b). Ifølge bevismateriale indsamlet af Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité og omhandlet i rapporten af 13. februar 2008 er piger, der er kommet tilbage fra FDLR-FOCA, tidligere blevet bortført og seksuelt misbrugt. Siden medio 2007 har FDLR-FOCA, der tidligere rekrutterede drenge i 15-18-årsalderen, tvangsrekrutteret unge fra 10-årsalderen. De yngste anvendes derefter til eskorte og de ældre børn som soldater på frontlinjen i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP4 (d) og (e).

I juni 2011 var han øverstbefalende i FOCA for den operationelle sektor i Syd-kivu, som blev kaldt »Amazon«. Han blev senere forfremmet til stabschef i FOCA og derefter fungerende næstkommanderende i 2014. Han blev fanget i Goma, DRC, af congolesiske sikkerhedstjenester i begyndelsen af maj 2016 og overført til Kinshasa.

#### 15. Jamil MUKULU

(alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talenganimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professor Musharaf, l) Talenganimiro)

Stilling: a) Leder af Alliancen af Demokratiske kræfter (ADF), b) Øverstbefalende, Alliancen af Demokratiske kræfter.

Adresse: Angiveligt i fængsel i Uganda (pr. september 2016).

Fødselsdato: a) 1965, b) 1. januar 1964.

Fødested: Landsbyen Ntoke, Ntenjeruområdet, Kayungadistriktet, Uganda.

Nationalitet: Ugander.

Dato for FN's opførelse på listen: 12. oktober 2011.

Andre oplysninger: Anholdt i april 2015 i Tanzania og udleveret til Uganda i juli 2015. Pr. september 2016 var Mukulu angiveligt i politiets varetægt i afventning af retssagen mod ham for krigsforbrydelser og alvorlige overtrædelser af Genèvekonventionen i henhold til Ugandas lovgivning.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ifølge offentlige kilder og officielle rapporter, herunder rapporter fra Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité, er Jamil Mukulu den militære leder af ADF, en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC, og hindrer afvæbning, hjemsendelse og frivillig genbosættelse af ADF-krigere som beskrevet i punkt 4, litra b), i resolution 1857 (2008). Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité har rapporteret, at Jamil Mukulu stod for materiel og menneskelig støtte til ADF som en væbnet gruppe, der opererer på DRC's område. Ifølge forskellige kilder, herunder rapporter fra Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité, har Jamil Mukulu skaffet finansiering, udøvet indflydelse på ADF's politikker og overtaget det direkte ansvar for kommandoen over og kontrollen med ADF-styrkerne, navnlig med hensyn til at opretholde forbindelserne til internationale terrornetværk.

#### 16. Ignace MURWANASHYAKA

(alias: Dr Ignace)

Titel: Dr.

Stilling: Formand for FDLR.

Adresse: Tyskland (i fængsel).

Fødselsdato: 14. maj 1963.

Fødested: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda.

Nationalitet: Rwander.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Anholdt af de tyske myndigheder den 17. november 2009 og fundet skyldig i lederskab af en udenlandsk terrorgruppe og i medvirken til krigsforbrydelser ved en tysk domstol den 28. september 2015. Idømt 13 års fængsel og pr. juni 2016 fængslet i Tyskland. Genvalgt til formand for FDLR den 29. november 2014 for en femårig periode.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ignace Murwanashyaka er formand for FDLR, har politisk indflydelse i FDLR-styrkerne, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er ansvarlige for våbenhandel i strid med våbenembargoen. Han havde telefonkontakt med militære FDLR-øverstbefalende i felten (bl.a. under Busurungimassakren i maj 2009); han gav militære ordrer til den øverste kommando; han var involveret i koordineringen af overførslen af våben og ammunition til FDLR-enheder og viderebringelse af særlige instrukser med henblik på anvendelse heraf; og han forvaltede store pengebeløb, der er rejst via ulovligt salg af naturressourcer i FDLR-kontrollerede områder. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han som formand og militær øverstbefalende for FDLR ansvarlig for FDLR's rekruttering og brug af børn i det østlige Congo. Han blev anholdt af de tyske myndigheder den 17. november 2009 og fundet skyldig i lederskab af en udenlandsk terrorgruppe og i medvirken til krigsforbrydelser ved en tysk domstol den 28. september 2015. Han blev idømt 13 års fængsel og har været fængslet i Tyskland siden juni 2016. Han blev genvalgt til formand for FDLR den 29. november 2014 for en femårig periode.

#### 17. Straton MUSONI

(alias: IO Musoni)

Stilling: Tidligere næstformand for FDLR.

Fødselsdato: a) 6. april 1961, b) 4. juni 1961.

Fødested: Mugambazi, Kigali, Rwanda.

Nationalitet: Rwander.

Dato for FN's opførelse på listen: 29. marts 2007.

Andre oplysninger: Anholdt af de tyske myndigheder den 17. november 2009, fundet skyldig i lederskab af en udenlandsk terrorgruppe ved en tysk domstol den 28. september 2015 og idømt 8 års fængsel. Musoni blev løsladt umiddelbart efter retssagen efter at have afsonet over 5 år af sin straf.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Straton Musoni var næstformand af FDLR, en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC. Han forhindrede afvæbning og frivillig hjemsendelse eller genbosættelse af kombattanter, der tilhører sådanne grupper, i strid med resolution 1649 (2005). Han blev anholdt af de tyske myndigheder den 17. november 2009, fundet skyldig i lederskab af en udenlandsk terrorgruppe ved en tysk domstol den 28. september 2015 og idømt 8 års fængsel. Han blev løsladt umiddelbart efter retssagen efter at have afsonet over 5 år af sin straf.

#### 18. Jules MUTEBUTSI

(alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Fødselsdato: 1964.

Fødested: Minembwe, Sydkivu, Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalitet: Congoleser.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Tidligere regional militær næstkommanderende i FARDC for 10. militærregion i april 2004, blev afskediget for udisciplineret adfærd. Anholdt af de rwandiske myndigheder i december 2007, da han forsøgte at passere grænsen til DRC. Meldt død i Kigali den 9. maj 2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Jules Mutebutsi sluttede sig til andre desertører fra det tidligere RCD-G, der indtog byen Bukavu i maj 2004 med magt. Han var inddraget i modtagelse af våben uden for FARDC-regi og levering af forsyninger til væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), i strid med våbenembargoen. Han var den regionale militære næstkommanderende i FARDC for 10. militærregion frem til april 2004, hvor han blev afskediget for udisciplineret adfærd. Anholdt af de rwandiske myndigheder i december 2007, da han forsøgte at passere grænsen til DRC. Han blev meldt død i Kigali den 9. maj 2014.

#### 20. Mathieu Chui NGUDJOLO

(alias: Cui Ngudjolo)

Nationalitet: Congoleser.

Adresse: Den Demokratiske Republik Congo.

Fødselsdato: 8. oktober 1970.

Fødested: Bunia, Ituriprovinzen, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Anholdt af MONUC i oktober 2003 i Bunia. Overgivet til Den Internationale Straffedomstol af DRC's regering den 7. februar 2008. Frifundet af ICC for alle anklagepunkter i december 2012, og dommen blev stadfæstet af appelkammeret den 27. februar 2015. Ngudjolo ansøgte om asyl i Nederlandene, men fik afslag. Han blev udvist til DRC den 11. maj 2015.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mathieu Chui Ngudjolo var stabschef for FRPI, har politisk indflydelse og fortsat kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udøves af FRPI-styrkerne, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er ansvarlige for våbenhandel i strid med våbenembargoen. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn under 15 år i Ituri i 2006. Han blev anholdt af MONUC i oktober 2003 i Bunia. DRC's regering overførte ham derefter til Den Internationale Straffedomstol den 7. februar 2008. ICC frifandt ham for alle anklagepunkter i december 2012, og dommen blev stadfæstet af appelkammeret den 27. februar 2015. Ngudjolo ansøgte om asyl i Nederlandene, men fik afslag. Han blev udvist til DRC den 11. maj 2015.



**21. Floribert Ngabu NJABU**

(*alias* a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)

Nationalitet: Congoleser, Den Demokratiske Republik Congo; pasnr. OB 0243318.

Fødselsdato: 23. maj 1971.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: I husarrest i Kinshasa siden marts 2005 på grund af brud på menneskerettighederne, der involverede FNI. Overført til Haag den 27. marts 2011 for at vidne i retssagerne ved ICC mod Germain Katanga og Mathieu Ngudjolo. Ansøgte om asyl i Nederlandene i maj 2011. En nederlandsk domstol gav i oktober 2012 afslag på hans asylansøgning. I juli 2014 blev han udvist fra Nederlandene til DRC, hvor han blev anholdt.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Formand for FNI, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er involveret i våbenhandel i strid med våbenembargoen. I husarrest i Kinshasa siden marts 2005 på grund af brud på menneskerettighederne, der involverede FNI. Overført til Haag den 27. marts 2011 for at vidne i retssagerne ved ICC mod Germain Katanga og Mathieu Ngudjolo. Ansøgte om asyl i Nederlandene i maj 2011. En nederlandsk domstol gav i oktober 2012 afslag på hans asylansøgning; der verserer i øjeblikket en appelsag.

**23. Felicien NSANZUBUKIRE**

(*alias*: Fred Irakeza)

Stilling: a) Øverstbefalende på delsektorniveau for FDLR-FOCA, b) oberst i FDLR-FOCA.

Adresse: Sydkivuprovincen, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Fødselsdato: 1967.

Fødested: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.

Nationalitet: Rwander.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. december 2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Felicien Nsanzubukire overvågede og koordinerede smuglingen af ammunition og våben i hvert fald mellem november 2008 og april 2009 fra Den Forenede Republik Tanzania via Tanganyikasøen til FDLR-enheder, der var baseret i Uvira- og Fiziområderne i Sydkivu. Pr. januar 2016 var Nsanzubukire øverstbefalende på delsektorniveau for FDLR-FOCA i Sydkivuprovincen og havde rang af oberst.

**24. Pacifique NTAWUNGUKA**

(*alias*: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Stilling: a) øverstbefalende for »SONOKI«-sektoren af FDLR-FOCA, b) brigadegeneral for FDLR-FOCA.

Adresse: Rutshuruterritoriet, Nordkivu, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Fødselsdato: a) 1. januar 1964, b) ca. 1964.

Fødested: Gaseke, Gisenyiprovincen, Rwanda.

Nationalitet: Rwander.

Dato for FN's opførelse på listen: 3. marts 2009.

Andre oplysninger: Har gennemgået militær uddannelse i Egypten.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Pacifique Ntawunguka var øverstbefalende for FOCA's første division, den væbnede afdeling af FDLR. Som militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC, hindrede han afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 (b). Ifølge bevismateriale indsamlet af Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité og omhandlet i dens rapport af 13. februar 2008 er piger, der er kommet tilbage fra FDLR-FOCA, tidligere blevet bortført og seksuelt misbrugt. Siden medio 2007 har FDLR-FOCA, der tidligere rekrutterede drenge i 15-18-årsalderen, tvangsrekrutteret unge fra 10-årsalderen. De yngste anvendes derefter til eskorte og de ældre børn som soldater på frontlinjen i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP4 (d) og (e). Har gennemgået militær uddannelse i Egypten.

Pr. medio 2016 var Ntawunguka øverstbefalende for »SONOKI«-sektoren af FDLR-FOCA i Nordkivuprovinserne.

## 26. Stanislas NZEYIMANA

(*alias*: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Stilling: Tidligere næstkommanderende for FDLR-FOCA.

Fødselsdato: a) 1. januar 1966, b) 28. august 1966, c) ca. 1967.

Fødested: Mugusa, Butare, Rwanda.

Nationalitet: Rwander.

Dato for FN's opførelse på listen: 3. marts 2009.

Andre oplysninger: Forsvandt, mens han var i Tanzania i begyndelsen af 2013. Hans opholdssted var pr. juni 2016 ukendt.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Stanislas Nzeyimana var næstkommanderende for FOCA, den væbnede afdeling af FDLR. Som militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC, hindrede han afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 (b). Ifølge bevismateriale indsamlet af Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité og omhandlet i dens rapport af 13. februar 2008 er piger, der er kommet tilbage fra FDLR-FOCA, tidligere blevet bortført og seksuelt misbrugt. Siden medio 2007 har FDLR-FOCA, der tidligere rekrutterede drenge i 15-18-årsalderen, tvangsrekrutteret unge fra 10-årsalderen. De yngste anvendes derefter til eskorte og de ældre børn som soldater på frontlinjen i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP4 (d) og (e).

Nzeyimana forsvandt i Tanzania i begyndelsen af 2013, og hans opholdssted var pr. juni 2016 ukendt.

## 28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(*alias*: Jean-Marie Rugerero)

Stilling: Formand for M23.

Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Fødselsdato: a) Ca. 1960, b) 9. september 1966.

Fødested: Bukavu, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 31. december 2012.

Andre oplysninger: Rejste ind i Republikken Rwanda den 16. marts 2013. Pr. 2016 opholdt han sig i Rwanda. Deltog i dannelsen af et nyt congolesisk politisk parti i juni 2016, Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomiteén:

Et dokument af 9. juli 2012 undertegnet af M23-leder Sultani Makenga udnævnte Runiga til koordinator af den politiske fløj af M23. Ifølge dokumentet var Runigas udnævnelse foranlediget af et behov for at synliggøre M23's sag. Runiga blev også betegnet som »formand« for M23 på gruppens hjemmeside. Hans ledende rolle blev bekræftet af ekspertgruppens rapport fra november 2012, der henviser til Runiga som leder af M23.

Ifølge ekspertgruppens endelige rapport af 15. november 2012 stod Runiga i spidsen for en delegation, der rejste til Kampala i Uganda den 29. juli 2012 for at færdiggøre M23-bevægelsens 21-punktsdagsorden forud for de ventede forhandlinger på den internationale konference om De Store Søers Område. Ifølge en artikel af 23. november 2012 fra BBC blev M23 dannet, da tidligere medlemmer af CNDP, der var blevet optaget i FARDC, begyndte at protestere mod dårlige forhold og dårlig løn samt en ufuldstændig gennemførelse af fredsftalen fra 23. marts 2009 mellem CNDP og DRC, der førte til CNDP's optagelse i FARDC. M23 var ifølge IPIS-rapporten fra november 2012 involveret i aktive militære operationer med det formål at overtage kontrollen med områder i det østlige DRC. M23 og FARDC kæmpede den 24. og 25. juli 2012 om kontrollen med flere byer og landsbyer i det østlige DRC; M23 angreb FARDC i Rumangabo den 26. juli 2012; M23 fordrev FARDC fra Kibumba den 17. november 2012, og M23 tog kontrol over Goma den 20. november 2012. Ifølge ekspertgruppens rapport fra november 2012 hævder en række tidligere kombattanter i M23, at lederne af M23 uden videre henrettede dusinvis af børn, der forsøgte at flygte efter at være blevet rekrutteret som børnesoldater i M23. Ifølge en rapport af 11. september 2012 fra Human Rights Watch (HRW) fortalte en 18-årig rwandisk mand, som flygtede efter at være blevet tvangsrekrutteret i Rwanda, til HRW, at han overværede henrettelsen af en 16-årig dreng fra sin M23-enhed, der havde forsøgt at flygte i juni. Drengen blev fanget og pryglet til døde af M23-oprørere foran de andre rekrutter. En M23-leder, der gav ordre til henrettelsen, gav angiveligt de andre rekrutter som forklaring på, at drengen var blevet slået ihjel, at »[h]an ville forlade os«. Det fremgår desuden af rapporten, at vidner hævdede, at mindst 33 nye rekrutter og andre M23-krigere uden videre blev henrettet, da de forsøgte at flygte. Nogle blev bundet og skudt foran de andre rekrutter som eksempel på den straf, som de kunne risikere. En ung rekrut fortalte HRW, at »[n]år vi var med M23, sagde de, at [vi kunne vælge at] blive sammen med dem eller dø. Mange forsøgte at flygte. Nogle blev fundet, og det førte straks til deres død.«

Runiga rejste ind i Republikken Rwanda den 16. marts 2013 ved Gasizi/Rubavu. Runiga opholdt sig medio 2016 i Rwanda. I juni 2016 deltog han i dannelsen af det nye congolesiske politiske parti, Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

### 30. **Bosco TAGANDA**

(alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (da han var en del af APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (kaldesignal), g) Romeo (kaldesignal), h) Major)

Adresse: Haag, Nederlandene (pr. juni 2016).

Fødselsdato: mellem 1973 og 1974.

Fødested: Bigogwe, Rwanda.

Nationalitet: Congoleser.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Født i Rwanda, flyttede som barn til Nyamitaba, Masisiterritoriet i Nordkivu. Udnævnt til brigadegeneral i FARDC ved præsidentielt dekret den 11. december 2004 efter Iturifredsftalerne. Tidligere stabschef i CNDP og blev militær øverstbefalende for CNDP efter anholdelsen af Laurent Nkunda i januar 2009. Siden januar 2009 de facto næstkommanderende for de på hinanden følgende anti-FDLR-operationer »Umoja Wetu«, »Kimia II« og »Amani Leo« i Nord- og Syd-kivu. Rejste ind i Rwanda i marts 2013 og overgav sig frivilligt til embedsmænd fra ICC den 22. marts i Kigali. Blev overført til ICC i Haag, Nederlandene. Den 9. juni 2014 bekræftede ICC 13 anklager om krigsforbrydelser og fem anklager om forbrydelser mod menneskeheden mod ham; retssagen blev indledt i september 2015.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomiteén:

Bosco Taganda var militær øverstbefalende for UPC/L, har politisk indflydelse og fortsat kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udøves af UPC/L, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er involveret i våbenhandel i strid med våbenembargoen. Han blev udnævnt til general i FARDC i december 2004, men afslog at modtage forfremmelsen og står derfor fortsat uden for FARDC. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn i Ituri i 2002 og 2003 og for 155 tilfælde af direkte og/eller indirekte ansvar for rekruttering og brug af børn i Nordkivu fra 2002 til 2009. Som CNDP stabschef havde han direkte og indirekte ansvar for Kiwanjamassakren i november 2008.

Født i Rwanda, flyttede som barn til Nyamitaba i Masisiterritoriet i Nordkivuprovinserne. Boede i juni 2011 i Goma og ejede store farme i Ngunguområdet i Masisiterritoriet i Nordkivuprovinserne. Han blev udnævnt til brigadegeneral i FARDC ved præsidentielt dekret den 11. december 2004 efter Iturifredsftalerne. Han var stabschef i CNDP og blev derefter militær øverstbefalende for CNDP efter anholdelsen af Laurent Nkunda i januar 2009. I begyndelsen af januar 2009 var han de facto næstkommanderende for de på hinanden følgende anti-FDLR-operationer »Umoja Wetu«, »Kimia II« og »Amani Leo« i Nord- og Sydprovinsprovinserne. Han rejste ind i Rwanda i marts 2013, overgav sig frivilligt til embedsmænd fra ICC den 22. marts i Kigali og blev herefter overført til ICC i Haag, Nederlandene. Den 9. juni 2014 bekræftede ICC 13 anklager om krigsforbrydelser og fem anklager om forbrydelser mod menneskeheden mod ham. Retssagen blev indledt i september 2015.

b) Liste over enheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1

### 1. ADF (Alliancen af Demokratiske kræfter)

(alias: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda, b) ADF/NALU, c) NALU)

Adresse: Nordkivuprovinserne, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 30. juni 2014.

Andre oplysninger: Stifteren og lederen af ADF, Jamil Mukulu, blev anholdt i april 2015 i Dar es Salaam i Tanzania. Han blev herefter udleveret til Kampala i Uganda i juli 2015. Pr. juni 2016 var Mukulu angiveligt i politiets varetægt i afventning af retssagen mod ham.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomiteén:

Alliancen af Demokratiske Kræfter (»ADF«) blev oprettet i 1995 og holder til i det bjergrige grænseområde mellem DRC og Uganda. Ifølge den endelige rapport fra 2013 fra FN's Ekspertgruppe vedrørende Den Demokratiske Republik Congo, der citerer embedsmænd fra Uganda og FN-kilder, skønnede man i 2013, at ADF havde en anslået styrke på mellem 1 200 og 1 500 bevæbnede krigere, der befinder sig i det nordøstlige Beniterritorium i Nordkivuprovinserne tæt på grænsen til Uganda. De samme kilder anslår, at ADF samlet set — iberegnet kvinder og børn — har mellem 1 600 og 2 500 medlemmer. ADF har på grund af offensive militæroperationer, som de congolesiske væbnede styrker (FARDC) og FN's stabiliseringsmission i DRC (MONUSCO) gennemførte i 2013 og 2014, spredt sine krigere til adskillige mindre baser og flyttet kvinder og børn til områder vest for Beni langs grænsen mellem Ituri og Nordkivu. Den militære øverstbefalende for ADF er Hood Lukwago, og den øverste leder er Jamil Mukulu, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

ADF har begået alvorlige krænkelse af folkeretten og UNSCR 2078 (2012), herunder som beskrevet nedenfor.

ADF har rekrutteret og benyttet børnesoldater i strid med gældende folkeret (UNSCR, punkt 4, litra d)).

I ekspertgruppens endelige rapport fra 2013 anførtes det, at ekspertgruppen har interviewet tre tidligere ADF-krigere, som var flygtet i løbet af 2013, og som beskrev, hvordan hververe fra ADF i Uganda lokker folk til DRC med falske løfter om beskæftigelse (for voksne) og gratis uddannelse (for børn) og dernæst tvinger dem til at tilslutte sig ADF. Det fremgik også af ekspertgruppens rapport, at tidligere ADF-krigere fortalte ekspertgruppen, at ADF's træningsgrupper som regel omfatter voksne mænd og drenge, og to drenge, der flygtede fra ADF i 2013, fortalte ekspertgruppen, at de havde modtaget militær træning i ADF. Ekspertgruppens rapport indeholder også en beretning om ADF's træning fra en »tidligere ADF-børnesoldat«.

Ifølge ekspertgruppens endelige rapport fra 2012 rekrutterer ADF også børn, hvilket illustreres med et eksempel, nemlig en hverver fra ADF, som blev fanget af Ugandas myndigheder i Kasese sammen med seks unge drenge på vej til DRC i juli 2012.

Et konkret eksempel på ADF's rekruttering og brug af børn findes i en skrivelse af 6. januar 2009 fra den tidligere direktør for Afrika i Human Rights Watch, Georgette Gagnon, til Ugandas tidligere justitsminister, Kiddhu Makubuyu, hvoraf det fremgår, at en dreng på 9 år ved navn Bushobozi Iumba blev bortført af ADF i 2000. Han skulle sørge for transport og levere andre tjenester til ADF-krigere.

I rapporten om Afrika anførtes der endvidere påstande om, at ADF angiveligt rekrutterer børn helt ned til 10 år som børnesoldater, og den citerer en talsmand fra de ugandiske regeringstropper (UPDF), som anfører, at UPDF har reddet 30 børn fra en træningslejr på øen Buvuma i Victoriasøen.

ADF har ligeledes begået adskillige overtrædelser af de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret mod kvinder og børn, herunder drab, lemlæstelse og seksuel vold (UNSCR, punkt 4, litra e)).

Ifølge ekspertgruppens endelige rapport fra 2013 angreb ADF i 2013 flere landsbyer, hvilket medførte, at mere end 66 000 mennesker flygtede til Uganda. Disse angreb affolkede et stort område, som ADF siden har kontrolleret ved at bortføre eller dræbe folk, der vender tilbage til deres landsbyer. Mellem juli og september 2013 har ADF halshugget mindst fem mennesker i Kamangoområdet, skudt adskillige andre og bortført dusinvis andre. Disse handlinger har terroriseret lokalbefolkningen og afholdt folk fra at vende hjem.

Den globale horisontale note («Global Horizontal Note»), som er en mekanisme til overvågning og rapportering af alvorlige overgreb mod børn i væbnede konflikter, rapporterede til FN's Sikkerhedsråds arbejdsgruppe vedrørende børn i væbnede konflikter, at ADF i rapporteringsperioden fra oktober til december 2013 var ansvarlig for 14 af de 18 dokumenterede tilfælde af dræbte børn, herunder i forbindelse med en hændelse den 11. december 2013 i Beniterritoriet, Nordkivu, hvor ADF angreb landsbyen Musuku og dræbte 23 mennesker, herunder 11 børn (tre piger og otte drenge) på mellem 2 måneder og 17 år. Alle ofre var blevet alvorligt lemlæstet med macheter, herunder to børn, der overlevede angrebet.

I rapporten fra marts 2014 fra generalsekretæren vedrørende konfliktrelateret seksuel vold anføres »Allied Democratic Forces — National Army for the Liberation of Uganda« på listen over parter, der med god grund mistænkes for at begå eller være ansvarlig for voldtægt eller andre former for seksuel vold i væbnede konflikter.

ADF har også deltaget i angreb på MONUSCO's fredsbevarende styrker (UNSCR, punkt 4, litra i)).

Endelig har FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO) rapporteret, at ADF har gennemført mindst to angreb på MONUSCO's fredsbevarende styrker. Det første angreb den 14. juli 2013 var et angreb på en MONUSCO-patrolje på vejen mellem Mbau og Kamango. Dette angreb er nærmere beskrevet i ekspertgruppens endelige rapport fra 2013. Det andet angreb fandt sted den 3. marts 2014. Et MONUSCO-køretøj blev angrebet med granater ti kilometer fra Mavivi-lufthavnen i Beni, hvilket medførte, at fem soldater i de fredsbevarende styrker blev såret.

Stifteren og lederen af ADF, Jamil Mukulu (CDi.015), blev anholdt i april 2015 i Dar es Salaam i Tanzania. Han blev herefter udleveret til Kampala i Uganda i juli 2015. Pr. juni 2016 var Mukulu i politiets varetægt i afventning af retssagen mod ham.«

---